

Bal
Attempel

Ik wil leven in
harmonie en
voelen dat er
een balans is
tussen geven en
ontvangen

OEFENEN MET:

DOELEN VOOR MIJN GROEI:

Als een gebeurtenis gevoelens bij
mij oproept, sta ik daar eerst zelf
bij stil en deel ze daarna met
anderen (ipv 'waarom' vragen)

TIJDENDE OUTDOOR DRIEDAAGSE

Met mijn 'Waarom'-vraag pijnig ik
mezelf en worstel ik met extreme
onafhankelijkheid - en toch ook
weer afhankelijkheid "ligt het aan
mij?"

Ik voel mijn betekenis
overal groeien want ik laat
mezelf zien en deel mijn
gevoel

In mijn uitzonderingspositie is
broer-zus en zus-zus contact
ingewikkeld geworden

'Ik moeder' over het gezin en
over mijn vader, nichtjes en
neefjes en tegelijkertijd verken
ik de wereld op een manier die
ongekend is in mijn familie